



## תורת אביגדור

הגאון ר' אביגדור מילר זצ"ל

שיחות מוסר הורכה בפרשת השבוע  
מינסות על שיעוריו, ספריו, וכתבי תלמידיו

כי תשא תשפ"ג

"מי לה' אלי" - חובת המחאה למען כבוד שמים

# מי לה' אלי!

## חובת המחאה למען כבוד שמים

### מאת הגאון רבי אביגדור מילר זצוק"ל

מתוך החוברת "תורת אביגדור" על פרשתינו "כי תשא" תשפ"ג

מצוינת לשתוק. אדרבה, נצלו הזדמנויות מעין אלו לאחוז בפלך השתיקה! **אולם כשמגיע הזמן למחות כנגד עושי רשעה, אזי כל אחד ואחד מחויב למחות עד כמה שהוא יכול. ומי אינו יכול למחות? כל אחד חייב בזה!**

## הקב"ה אוהב קנאים

העולם המודרני מגנה השקפה מעין זו, ואוסר לבקר ולהוכיח עושי רשעה. ועל אף שאותם יפי נפש עסוקים יומם וליל בלהשמיץ את כל מי שאינו חולק עמם את דעותיהם, אבל לגנות את הרשעים - זה אסור. **אולם אנחנו שונים מהעולם. אנחנו אמונים על ציווי תורתנו הקדושה: "אוהבי ה' - שנאו רע" (תהילים צז, י).**

זה מה שאנחנו צריכים היום. אנו זקוקים ליהודים שלא יחששו מלהוקיע את הרשעים והפושעים! במקום לשבת בשקט ולאפשר לדברים להמשיך, עלינו לקום ולפעול, גם אם זה יהפוך אותנו לבלתי פופולריים. **אנשים אינם אוהבים את מי ש"עושה עסק" מכל דבר, אולם הקב"ה כן אוהב אותם, וזה מה שחשוב. הקב"ה אוהב את הקנאים הפועלים מתוך אהבת ה'.**

**עליכם לדעת כי העולם כולו עומד בזכות קבוצה קטנה של יהודים ירושלמים החרדים לדבר ה', קבוצה המושמעת יומם ולילה על ידי כולם. המשטרה מכה ועוצרת אותם על כך שהם מפגינים נגד חילולי שבת וקורעים חודעות של פריצות. הם אינם מקבלים שום תמורה למאמצייהם. למראית העין נראה כי כל פעולותיהם למען כבוד שמים אינם משתלמים להם, ולמרות זאת הם ממשיכים הלאה.**

הם מהווים מטרה לחיצי ביקורת לא רק מבחוץ אלא אף מבפנים. העיתונות החרדית מגנה אותם, הציבור כועס עליהם, ואפילו הרבנים מדברים נגדם. לפתע כולם נזכרים לפתוח את הפה ולמחות!

**יהודים הללו הם הגיבורים האמיתיים של אומתנו, גם אם הם אינם פופולריים**

הם מרגישים אחריות ומוחים למען כבוד שמים.

## לא תגורו

אם אתם רואים "תלמידי חכמים" שלעולם אינם מוחים באיש, דעו לכם שהם אינם תלמידי חכמים אמיתיים, גם אם הם נראים כך כלפי חוץ, ואפילו אם הם נושאים משרות חשובות. נתאר לעצמנו נושא משרה רמה, שרבים מתורמיו ה"כבדים" מחזיקים בביתם את המכשיר הידוע, והוא חושש מלהוכיח אותם בענין זה, פן יאבד המוסד את מטה לחמו.

מה היה קורה אילו הוא היה אומר את האמת: "שוטים שכמותכם! דעו לכם כי מי שצופה במכשיר הזה, אין לו חלק לעולם הבא!" הוא יודע שזו האמת, ומן הסתם מלמד אותה לתלמידיו, אולם בכל הנוגע לאמירה פומבית, כזו שתישמע על ידי אותם גבירים שצריכים לשמוע זאת - הוא חוטף פיק ברכיים. הוא חושש שאם יאמר משהו מדי חריף, הוא יצטרך לסגור את המוסד.

זה מה שמלמדת אותנו פרשתנו: **מי שאוהב את ה', מי שחפץ שה' יבחר בו, עליו להיות בעל "פה גדול" למען כבודו יתברך! צריך ללמוד לדבר! להיות יהודי שקט ונחמד זה דבר טוב מאוד וחשוב ביותר, אולם על פי רוב אנשים הופכים לשקטים בזמן הלא נכון. כאשר אשתך אומרת לך מילה פוגעת - זוהי הזדמנות**