



חיים שיש בהם

הרב מרדכי ארנון

ניתנה רשות לרופא לרפא

זה לימדו בב"ס לרפואה, ואין לה ידע ברפואה תזונתית.

כל הרופאים מבלי יוצא מן הכלל מודים שהתרופות הן סמים רעילים, ויש להן "מחיר" – תופעות לוואי, לעיתים קלות ולעיתים קשות. שיקולו של הרופא הוא של "רווח והפסד", היינו – האם הנזק שבתופעות הלוואי שווה את הרווח שבהקלה על הכאב (או מניעה).

עוד חייב להיאמר שאין תחליף לרפואה הרגילה, באבחון מחלות (דיאגנוזה), בטיפול בפציעות מלחמה, בתאונות או במצבי מחלה קריטיים, שבהם התערבות רפואית (ניתוח) היא הכרחית להצלת חיי אדם. (יחד עם זאת, בכל פרוצדורה רפואית המחברת את השברים או החתכים או משתילה, האיחוי וההחלמה נעשים בסופו של דבר ביכולת שנתן הבורא בגוף לרפא את עצמו.)



בשנים האחרונות ישנה מגמת "עריקה" של רופאים תרופתיים לעבר הרפואה התזונתית. אלפי ספרים נכתבים על רפואה טבעית, ועליהם מתנוסס התואר 'ד"ר'. אלה רופאים מן השורה שהמירו את שיטת מתן התרופות, בשיטה של תזונה נכונה ואורח חיים בריא.

מסביר ד"ר ליאונרד קולדוול – "כפי שאנחנו יודעים, בעולם הרפואה, קיימת התופעה של "ריפוי

ספונטני" (עצמוני – עצמי), היינו שהגוף מרפא את עצמו ממחלות כגון סרטן או אחרות, ללא תרופות כלל. מה שהרפואה צריכה לעשות הוא למצוא את הדרך לריפוי כזה."

לאחרונה יצא לאור ספר מהפכני של ד"ר אנדרו וייל – Andrew Weil, אחד מבני-הסמך החשובים ביותר בארצות הברית בתחום הבריאות והריפוי הנ"ל הוא מומחה בעל שם עולמי לקשרי הגומלין שבין הגוף לנפש, והריפוי טבעי. בספרו הוא מוכיח את קיומו של כוח ריפוי ספונטני, ושופך אור על המנגנון ועל התהליך של מערכת הריפוי העצמי של הגוף, ועל הדרכים שבהן יכול כל אחד לשפר את תפקוד מערכת הריפוי שלו.

כל זה אינו מפחית מיכולתם של הרופאים להציל חיים במצבים קשים, ואמרו חז"ל, 'כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא'.

בריאות, שמחה ואורך ימים.



אינני רופא ואינני עוסק ברפואה. איני אומר לאנשים לעשות טיפול כזה או אחר או להפסיק טיפול כזה או אחר. הטור מציע לאנשים לעבור לתזונה נכונה, לשינה נכונה ולפעילות גופנית, שהן ערובה לבריאות טובה

תגובות רבות הגיעו למערכת "משפחה" בעקבות הטור, "האם יש תרופה לסרטן?" מג' בסיון תשע"ב. היו תגובות חיוביות, והיו גם תגובות נזעמות של משפחות שטענו שחולי סרטן שוקלים להפסיק את טיפולי הכימו וההקרנות בעקבות קריאת הטור של הרב מרדכי ארנון.

ברצוני להבהיר ולומר – אינני רופא ואינני עוסק ברפואה. איני אומר לאנשים לעשות טיפול כזה או אחר או להפסיק טיפול כזה או אחר. הטור מציע לאנשים לעבור לתזונה נכונה, לשינה נכונה ולפעילות גופנית, שהן ערובה לבריאות טובה ללא תרופות רעילות. הטור מביא עובדות בנושא הריפוי הטבעי, שנעלמו מעיני ומעיני הציבור שחונך ומכיר רק את הרפואה הקונבנציונלית (כפי שהעלימו ממני את תורת ישראל האמתית בכל השנים שהייתי חילוני, כך העלימו מעיני את הריפוי הטבעי בכל השנים שהייתי חולני).

הכל מסכימים שלכתחילה הרפואה הנכונה היא "רפואה מונעת", ורק בדיעבד יש מקום להתערבות רפואית אחרת.

אני לא מכיר רופאים קונבנציונליים שהפנו חולים לרפואה אלטרנטיבית כשלא הצליחו למצוא להם מזור ברפואה הרגילה (אולי זה לא מכבודם).

אם ח"ו החולה נפטר, הביטוי השגור אצל הרופאים הרגילים – "עשינו כל שניתן לעשות ולא הצלחנו". במשפט הזה יש ריח רע של יוהרה, כאילו אין יכולת אחרת בעולם חוץ מהיכולת שלהם.



לקליניקה של ד"ר גרסון בארה"ב (מקסיקו) מגיעים חולי סרטן שהרופאים אמרו להם ללכת הביתה, 'לכתוב צוואה ולחלק את הרכוש' כי ימיהם ספורים. במרפאה של ד"ר גרסון טיפלו, ומטפלים גם היום, בחולי סרטן סופניים בדרגה 4, ללא תרופות, רק בתזונה טבעית, ללא סמי מרפא, בהצלחה מדהימה, ואנשים חיים אח"כ 40-50 שנה ויותר.

אין חולק על כך שסטודנט שלמד (ברצינות) רפואה שבע שנים, יודע ומכיר את גוף האדם יותר מרבים אחרים. ואם ניתנה רשות לרופא לרפא, יש להניח שניתנה לאלה שלמדו זאת.

עם זאת, רפואה איננה מתמטיקה. אישה שסבלה מדלקת חריפה מאד באוזן, פנתה למיון בבית חולים. הרופא המתמחה בדק, ואמר שאין לו מספיק ניסיון לטפל במצב כזה, "וכדאי שתלכי לרופא מנוסה יותר. בכל מקרה", הוסיף ואמר, "אל תשימי באוזן טיפות אנטיביוטיות, כי זה יגרום לך לחירשות". למחרת כשהגיעה לרופא מנוסה שהציע לה טיפות אנטיביוטיות באוזן, אמרה לו האישה את שאמר הרופא המתמחה. הוותיק עשה תנועת ביטול, ואמר: "שטויות!" ונתן לה טיפות אנטיביוטיות. עד היום היא חירשת באוזן הזו.



אין זה סוד שהרפואה הרגילה יודעת לטפל במחלות רק בתרופות, כי את

הערה של גב' שרה חמו לטור ה"אם יש תרופה לסרטן":
כאשר אנשים קוראים את ספרי, הם עושים טעויות אינמות. לכן אני מציעה רק לאנשים בריאים להשתמש בספר. חולים חייבים לקבל הנחיה מדויקות ולהיות במעקב אחרי בדיקות הדם והתרופות. אמנם התייחסת במאמר לכך שצריך לראות בדיקות דם ולקבל הנחיות מדויקות, אבל נפש האדם שוחרת תמיד את הדרך הקלה, ולבטח, רוב האנשים יראו רק את ההנחיות כמוצאי שלל רב ויסתפקו בזה.