

אשריך שאכפת לך מהגאולה!!

רק שאלה קטנה יש לי, למה לדבר הכי חשוב לא יוצאים להפגנות?

למה על הרכבת יוצאים להפגנות,

על גיוס יוצאים להפגנות,

על ניתוחי מתים יוצאים להפגנות,

על חילול שבת יוצאים להפגנות,

על חילול קברים יוצאים להפגנות,

ורק על בית המקדש מסתפקים בתפילה ולא עושים מעשה?

כשאדם חולה אז חוץ מהתפילה הולכים לרופאים,

כמצפים לזיווג חוץ מתפילה מתקשרים לשדכנים והולכים לפגישות,

כשמצפים לזרע של קיימא חוץ מתפילות הולכים לרופאים,

אז למה כשהקב"ה ציווה להקריב קרבנות ולבנות את בית המקדש, שזה מצוה שנוהגת בזמן הזה, ולפי רוב הראשונים יבנה בידי אדם, שזה אומר אנחנו אני ואתה בקרוב,

למה בזה מסתמכים על אפשרות אחת שרש"י כתב שיפול מהשמים, בעוד רש"י במקומות אחרים כתב שזוכה לבנות בידי אדם, וכפי שכתבו רוב הראשונים.

אולי הגיע הזמן להפגין בכל הארץ בעד בנין בית המקדש?

שלב ראשון להתפלל ברחובה של עיר ולא בבית כנסת,

שלב שני להבין שזה בידינו להתחיל לבנות בפועל כפי שכתב הגאון רבי יחיאל מיכל טוקוצינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש, ועוד הרבה מגדולי ישראל לאורך הדורות,

שלב שלישי לאסוף כמה ת"ח שיהיו אחראים על תכנון הבניה בפועל,

שלב רביעי לקבל החלטה שבהזדמנות הקרובה שנוכל להקריב אפילו יום אחד לעשות מיד,

כפי שיכלו להקריב במלחמת ששת הימים רק לא היו מוכנים לזה,

היום חלק ניכר מהנוצרים תומכים בבניית המקדש דהיינו כל האוונגליסטים והמפלגה הרפובליקנית באמריקה, רוב הערבים בחוץ לארץ גם לא אכפת להם, כי זה יחזק את מעמד של מכה בערב הסעודית, רק איראן מתנגדת לעצם קיומינו בארץ ישראל,

וכשאנחנו נהיה מוכנים באמת ה' ידאג שההזדמנות תגיע בקרוב ע"י הסכם שלום או מלחמה שננצח בה בזכות הקרבנות, ולא בזכות שבורחים מהמצוות וזה הגורם לקטרוג וחרון אף ה' בשנים האחרונות.

אשמח לתגובה

0583241437

r583241437@gmail.com