

זעקת עולם התורה

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס

יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד

המוקד הטלפוני: 02-6507494 פקס: 072-3377136 מייל: 6507494@gmail.com ת.ד. 7931 ירושלים

איגוד בני התורה הספרדים
למאבק בגזירת השמד
בהכוונת הרבנים וראשי הישיבות שליט"א

4 אדר ב' התשע"ו



תוכן עיניים:
<<<

דבר המערכת

"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה"

מאז ומתמיד, עוד בטרם היתנו לגוי, רדפו אותנו אויבינו ובקשו לכלותנו. במרבית המקרים היו הרשעים גוזרים עלינו גזירות קשות ורעות של איבוד ממון, כליה ואבדן. אך היו גם כאלו אשר הסתירו את כוונתם הרעה והציגו עצמם כמי שרוצים להיטיב עמנו, ובאחיזת עיניים שכזאת הובילונו לכליה ואבדון.

אחת הדוגמאות לכך היה אחשוורוש, אשר הזמין את כל העם הנמצאים בשושן, ללא הבדל דת וגזע, למשתה מפואר ויוקרתי כיאה וכנאה למלך השולט בכיפה. היהודים המושפלים, שזה להם שבעים שנה בגלות בבל המרה, קבלו סוף סוף שוויון זכויות ככל הגויים והוזמנו גם הם להשתתף בסעודה.

כשהחלו היהודים לנהור בהמוניהם ליהנות ממשתה אחשוורוש, קם מרדכי והזהיר את אחיו כי סכנה גדולה טמונה בהתערבות המסוכנת הזאת עמם, ועל אף שהכל נעשה על טהרת הכשרות. עם ישראל, כידוע, לא אבה לשמוע את קריאות האזהרה ולמרבה הצער נהנו מסעודתו של אותו רשע.

והנה לאחר תקופה (כשמונה שנים) נגזרה גזרה קשה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר מהודו ועד כוש.

בתוך כל הפחד והמורא באה המגילה ואומרת "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", מרדכי ידע כי כל ההשתתפות וההתבוללות בסעודת אחשוורוש היא שהביאה את גזירת הכליה על עמ"י. וכשהיהודים קבלו את התוכחה ושבנו בתשובה מאותה התבוללות חמורה, זכו ונהפך להם יום הכליה ליום משתה ושמחה.

"זכור ימות עולם" אומרת התורה, מעשה זה ועוד רבים כמוהו באים ללמדנו, לבל נתפתה להתערב ולהתבולל ('להשתלב') בתוך הגויים והחילונים הדומים להם במעשיהם.

בימינו כאשר הממשלה ביטלה את הסנקציות לזמן מה, ומבקשת במפורש (כפי שהם עצמם מציינים שלא ניתן לקדם את יעדי הגיוס בכפייה) ששילוב החרדים בצבא ובתרבות החילונית יהיה מתוך הסכמה והרגשה טובה, תוך כדי מתן הטבות, משכורות שמנות ועוד שלל מתנות, עלינו לפקוח עיניים ולהפנים כי כל טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, וכל אותם הטבות יובילו אותנו לחורבן נורא אשר סופו מי ישרנו ולגזירת כליה כמו בימי אחשוורוש ח"ו.

יהי רצון שיערה ה' עלינו רוח טהרה ממרום, ונזכה להנצל ממכמורותיהם של אותם רשעים ולא ניפול, ובזכות זה נזכה לביטול הגזירה הנוראה הזו ונצא מאפילה לאורה. אמן.

כינוס הסברה מרכזי של איגוד בני התורה הספרדים

< בראשות ראשי ישיבות, רבנים וציבור גדול של אברכים ובני תורה >
כינוס נשאו דברים הרבנים הגאונים רבי אהרן ירחי שליט"א רב שכונת מקור ברוך ורבי יצחק תופיק שליט"א ראש ישיבת באר יהודה. (ראה עמ' 2-3). כמו"כ נשא דברים אחד מרבני האיגוד, שסקר את פעילות האיגוד בפני המשתתפים, וסיפר על כמה מהמקרים החמורים, העומדים כעת לפתחו של האיגוד.

איגוד בני התורה הספרדים
למאבק בגזירת השמד
בראשות מרן ורבנו גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א

אבל נבד

המונים ומוזנזים או בהסתלקות בדו"ג יצוי על תלמיד חכם אהוב וקר אשר זכה וזכה את הרבים וזוכר בייסורים קשים וקבלם באהבה

הרה"ג

רפאל כהן

ז"ל

אנו שומרים את תחומינו לאנו האנו הנולד ראש ישיבת ישיבת ירושלים

הרב יהודה כהן שליט"א
הנודד יראו איגוד בני התורה הספרדים בלב ובשם ונחמת את דרכנו בגלגלת נשמות בנות ישראל מן השמים תנחמו ולא תוסיפו לראבה עוד

רבני האיגוד ההנהלה רבנו ומלכ"ד יהו

הכינוס הצליח בס"ד מעבר למשוער, ולמרות שנערך בהתראה קצרה וללא פרסום, הגיעו ובאו ציבור גדול כל כך. ("זכינו" אף לנסיון התנכלות מבעל חזות חרדית, הידוע כמשת"פ של הצבא, ובשל כך אף הוחלף מיקומו של הכינוס ברגע האחרון. הדבר גרם להבין ביתר שאת את גודל הסכנה הנשקפת לעולם התורה מאותם אינשי דלא מעלי, שאינם בוחלים באמצעים להשתיק את קול התורה – והיא לא תצלח!)

בהנהלת האיגוד מציינים בסיפוק את הצלחת הכינוס והרחבת הפעילות - במענה טלפוני מהיר ויעיל לפניות הרבות הזורמות כל העת, בהצלחת בני תורה רבים מנפילתם לשמד וכן מחידוש פניו של הגליון החודשי 'זעקה ממזרח' המוגש כעת בצורה נאה ונעימה לעין והרחבת תפוצתו לרבבות עותקים בכל רחבי ארץ הקודש.

איגוד בני התורה הספרדים
למאבק בגזירת השמד
בהכוונת הרבנים וראשי הישיבות שליט"א

שים לב!

הצבא אינו בוחל בשום אמצעי להפיל ברשתו כל מי שבא עמו במגע. ואף יעשה שימוש לא ראוי בהצהרות שקריות ובמידע כוזב, במטרה להלך אימים, לבלבל, וליצור מצב של לחץ וחוסר אונים וכך להביא להסכמה לגיוס חלילה. היחיד העומד מול מערכת משומנת ומתורגלת היטב נופל ברשתם 'ללא קרב'.
לדוגמא, יטענו כי החתימה/המסמך/הדיווח, מזויף או אינו תקין.
או ידחו בלך ושוב ואח"כ יאמרו שעבר התאריך, וכו'.

טובי המשפטנים המייעצים למחלקה המשפטית של האיגוד, מבהירים: **אחר הגשת כל המסמכים הרלוונטיים, חתומים כנדרש ע"י ועד הישיבות ונציגי הישיבה, אין לנציגי הצבא שום סמכות חוקית להסיר 'מעמד בן ישיבה'! [גם אם יאמרו במפורש אחרת].**
כל מקרה של התנכלות/קשיים מצד הצבא וגרוותיו פנה מיידי למוקד הטלפוני 02-6507494

המוקד הטלפוני נותן מענה, יעוץ, הכוונה וסיוע בהתמודדות מול הצבא, בסידור בחו"רים במסגרות מתאימות, ועוד. נציגי האיגוד נענים ברצון ושמחים לסייע לכל פניה.

בברכת התורה
מזכירות האיגוד

לע"נ אסתר בת עליה ע"ה נלב"ע י"ב אדר א' ת.נ.צ.ב.ה.



בנינו ובנותינו נתונים לעם אחר

מתוך משאו של הגאון רבי אהרן ירחי שליט"א

רב ומו"צ שכונת מקור ברוך ירושלים

בשעה קשה שכזאת אסור לשבת בשקט

מורי ורבותי, אנו נמצאים בתקופה אשר החושך יכסה ארץ וערפל לאומים. ולכן אסור לשום אדם לעמוד מן הצד ולומר מי אנכי כי אושע את ישראל, וכך גם מצינו בתורה כשהקב"ה שלח את משה לפרעה להוציא את ישראל ממצרים טען משה הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. הקב"ה לא ענה על טענות משה, רק אמר אליו: אתה תדבר... והוצאתי את עמי בני ישראל ממצרים. נשאלת השאלה מדוע לא התייחס הקב"ה לטענות משה, הרי טענותיו צודקות, אלא שמכאן לומדים כי אפילו במצב שנראה חסר סיכוי צריך לדבר ולעשות ככל האפשר ולה' הישועה.

ישיבה מיועדת לכולם ולא רק לעילויים!

הרב הקודם אמר שלא תמצאו שונאי תורה ספרדים, מפני שיש להם נטיה טבעית לאמונה בה' בכל מצב, ואפי' אם יהיו בשאלת תחתית מבחינה רוחנית הם לא יעזבו את הקב"ה ויעריכו את התורה, ואת התפיסה הזאת רוצים הרשעים לשנות, לומדי תורה זה נטל שצריך להפטר ממנו, שהרי כמה רבנים כבר צריך? 1800 לא מספיק?! עשו את הישיבה כמו אוניברסיטה, וכאן טמון יסוד היסודות שצריך להלחם עליו בכל תוקף, התורה היא מחכימת פתי ונועדה לכולם, בינוניים, חלשים ועילויים, אין כזה דבר שרק עילוי ישב וילמד, הרי רוב גדולי ישראל לא היו עילויים בצעירותם, וכל גדלותם נבעה מכח התמדתם ומסירות נפשם לתורה.

וכדי לשנות את התפיסה הבסיסית הזאת הם מתחילים דווקא עם הישיבות הספרדיות. משום שעם אשכנזים זה לא ילך מאחר ויש להם גב חזק ותומך ממשפחותיהם, מה שלא נמצא אצל בחור ספרדי מצוי, שכל המשפחה שלו עשו צבא, יגידו לו: 'לא נורא, כולנו היינו בצבא ולא קרה לנו כלום', וכך לאט לאט ירוקנו את הישיבות ויהפכו את בחורי הישיבות לבזויים ח"ו.

עצם הדיון על הגיוס - ויזנב בך כל הנחשלים אחרך

ולכן טמונה כאן סכנה גדולה, משום שכל הדיבורים בעד או נגד הגיוס זה 'ויזנב בך כל הנחשלים אחרך', זה נותן הרגשה שבן תורה שלא מצליח בישיבה הוא נטל על המדינה וצריך להתגייס לצבא חלילה. במילים אחרות, מי שלא לומד בישיבה, שייצא אפיקורס, מחלל שבת, אוכל נבלות ועובר על כל העברות האמורות בתורה רח"ל, ומציאות כזאת מעולם לא היתה אצל הספרדים. נכון שאצלנו הספרדים לא היו ישיבות כמו במדינות אשכנז, אולם מאז ומתמיד היו כולם שומרי מצוות, תמימים ומאמינים בה'.

אנו הספרדים, עם שקשה לו לעמוד בנסיונות קשים

הדבר שמכאיב יותר מכל בגזרה הקשה הזאת, זה העובדה שאנו הספרדים, קשה לנו להלחם מלחמה עד הסוף. לעומת זאת כשבא נסיון על האשכנזים הם לעולם לא מוותרים. בזמנו אמרתי שהקב"ה ידע לתת את השואה על האשכנזים משום שלהם יש את הכח לעמוד בנסיון קשה שכזה, מה שאין כן לגבינו הספרדים, אילו היינו עוברים צרה כזאת לא היה נשאר חלילה זכר, ואפשר לראות את זה בחוש שלמרות החורבן העצום שהיה במדינות אשכנז הם לא התייאשו ושיקמו את עולם התורה שלהם ואילו אנחנו הספרדים עד היום לא התאוששנו מהשואה הרוחנית שהיתה בתקופת העליה לארץ.

הלומד תורה בצבא הוא כמהרהר בד"ת במקומות המטונפים!

כולנו יודעים שלכל בחור ואברך יש נפילות וקשיים, היה ת"ח גדול אחד שהכרתי שלאחר פטירתו בניו רצו להוציא ספר על קורות חייו, ובמהלך הבריורים מצאו שבימי צעירותו רצה ישראל למדו בצעירותם ללא קשיים טרדות ונסיונות ולכן הרבה מתיאשים כשמזדמן להם רגעים לפרסם, מפני שכולם חושבים שגדולי ישראל למדו בצעירותם ללא קשיים טרדות ונסיונות ולכן הרבה מתיאשים כשמזדמן להם רגעים של חולשה, ובפרט כיום שמציעים לאברכים, שבצבא יקבלו משכורת ויהיה להם תפילות במניין ושיעורי תורה, אפי' אם זה היה נכון, ריח של ביוב יש לזה, המהרהר בדברי תורה במקומות המטונפים - כי דבר ה' בזה, וצבא זה נקרא מבואות המטונפים וא"א ללמוד תורה במקום כזה, ועל אחת כמה וכמה שהאמת היא שהמקום הזה מלא בפריצות ונבלות פה.

היום צריכים ישיבה גם כדי להשאר שומר שבת ויהודי טוב!

כשהייתי קטן לימדו אותי שרק אחד שרוצה להיות גדול בתורה צריך ללמוד בישיבה, כיום אני טוען שהישיבות שומרות את הבחורים כדי שיהיו שומרי שבת, לא גדולי תורה, אלא שומרי שבת, משום שהעולם מלא בחיות טרף ורק הישיבה זה המקום המוגן, ואדם שיצא מהישיבה, גם אם תתן לו "מסגרות חרדיות", ניתקת אותו מהחיים, ואני יודע בדיוק מה קרה לאברכים שהבטיחו להם תנאי דת ואפשרות לחזור בצהרים, וללמוד בשקט ללא טרדות פרנסה, עם משכורת של 6000 ש"ח, אפילו אחד מהם בסופו של יום לא תפס דף גמרא.

אוי לה לספינה שאבד קברניטה

היה לנו מנהיג גדול אשר לא חת מפני כל, ולפניו לא עמד שום אדם, אבל נפטר גאון עוזנו ותפארתנו, מרן הרב עובדיה יוסף צוק"ל, ונעשינו כספינה המטורפת בים, ואין לנו מנהיג ולא הנהגה, ונעשינו כמו כדור שנזרק מאחד לשני. צוחקים עלינו, אומרים לנו "הצלנו את עולם התורה", נס חנוכה קראו לזה, וכאן נשמעת הזעקה: מה נס? איזה נס? במה שהורידו את הסנקציות?! הרי זה הדבר הנפלא שהיה בחוק הזה! כששודדים בן אדם הוא מיד מתקומם ומגן על עצמו, אבל עכשיו כשאין סנקציות כל ההשתלבות נעשית מתוך הבנה ורצון, למה הורידו את זה!?!

בנינו ובנותינו נתונים לעם אחר ואנחנו נשתוק?!

אם היו עושים עסקאות כאלה על דברים אחרים, כמו החזרת שטחים, מילא, אבל ברגע שזה נוגע בציפור נפשנו, איך נוכל לשבת בשקט? בנינו ובנותינו נתונים לעם אחר ואנחנו נשתוק?! הרי מפחיד לחשוב מה יהיה בעוד דור, כמה בני תורה יהיו אז, ובאים ואומרים לך מה הכח שלך, מה אתה כבר יכול להועיל, הרי אתה כלום, אך התשובה היא כמו שענה ה' למשה "אתה תדבר" ולבסוף יתקיים גם מה שנאמר 'והוצאתי את עמי בני ישראל ממצרים'. התפקיד שלנו בתקופה קשה זאת הוא לדבר, ולהזהיר מפני השואה הרוחנית המתחוללת בימינו אנו, ועל ידי כך נזכה שה' יראה בעינינו ויגאל אותנו מגזירה נוראה זו. אכ"ר.



"ורב - שלום בניך"

מתוך משאו של הגאון רבי יצחק תופיק שליט"א
ראש ישיבת "באר יהודה"

"אסור לך להיות רמטכ"ל, אתה לא מבין מה זה אחריות"

ברשות הרבנים הגאונים שליט"א, וברשות האנשים שעושים באמת לשם שמים. לפני שנתחיל אספר מעשה בראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל, שהיה לפני מלחמת ששת הימים, כידוע באותו זמן נתנו יד כל שונאי ישראל, מצרים ירדן סוריה, להילחם ביהודים ח"ו, היה מצב באמת מסוכן, הכינו מאה אלף קברים ר"ל. בא הרמטכ"ל של אז לראש הישיבה, הוא ידע שהוא היה מנהיג הציבור הספרדי, וביקש ממנו שישלח לו רק את הבחורים החלשים שבישיבה, שבלאו הכי לא לומדים.

אמר לו ראש הישיבה דע לך שאפילו ילמדו חמש דקות ביום בזכות אותם חמש דקות כל הצבא עומד, שאל אותו הרמטכ"ל, אתה בתור מנהיג אין לך אחריות על עם ישראל? נעמד ראש ישיבה על רגליו ודפק על השולחן ואמר לו אם אתה מדבר כך אסור לך להיות רמטכ"ל, כי אתה לא מבין מה זה אחריות של עם ישראל.

הגמ' בסנהדרין אומרת על הפסוק "ויהי דוד עושה משפט וצדקה בכל עת ויואב על הצבא", אלמלא דוד שיושב ועוסק בתורה לא הצליח יואב בצבא, וזה בצבא שהיו כולם צדיקים ויראי שמים, עד שהגמ' בסוטה אומרת שאם אדם סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש או בין ישתבח ליוצר לא היה הולך לצבא, וגם הם היו צריכים שישב דוד ויעסוק בתורה.

שאל אותו הרמטכ"ל א"כ אם כולם ישבו ויעסקו בתורה מה יהיה? אפשר בלי צבא? ענה לו ראש הישיבה, כל בוקר אנחנו מתרצים את השאלה שלך, אנו אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנא וכל בניך למודי ה', ורב - אם יהיו הרבה, כולם ילמדו - שלום בניך, יהיה שלום ולא יהיה מלחמות כלל. וכל זה היה בזמן שבאמת היתה סכנה עצומה, כל שכן היום שכל המלחמה שלהם ברורה ומוצהרת, הם רואים שהחרדים ב"ה הולכים ומתרבים כן ירבו, והם הולכים ומתמעטים, לכן הם עומדים עלינו לכלותינו ח"ו.

יש אצלנו בישיבה, אחד הרבנים, שאביו בצעירותו למד בישיבת פורת יוסף, ולא היה לו חשק ללמוד, הוא פנה לבעל החזו"א זצוק"ל ושאל אותו הלא אינני לומד כלום בישיבה אולי אני אלך לצבא, לפחות אעשה משהו... ענה לו החזו"א תישאר בישיבה, גם אם תלמד מעט זה שוה יותר מהכל, והילדים שלך יצאו בני תורה, ואכן כל ילדי ת"ח ידועים.

בשביל ביטול תורה של לילה אחד נשתעבדו אבותינו במצרים

הגמרא בנדרים דף לב. אומרת מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים שנא' "וירק את חניכיו ילידי ביתו", דהיינו משום שביטל שלש מאות ושמונה עשרה תלמידים שהיו לו, לילה אחד, שהוציאם מלימוד התורה בשביל להציל את לוט. רואים מכאן כמה חמור ביטול תורה של לילה אחד ומטעמי פקוח נפש, שבשביל זה נשתעבדו אבותינו במצרים מאתים ועשר שנים, על אחת כמה וכמה להוציא ח"ו בחור מהיכל הישיבה לנצח.

גם בעולם הזה האושר איננו שם

עוד חשוב להדגיש, שלא רק מבחינה רוחנית זה אסון נורא, הרי גם מבחינת עולם הזה, הנה האושר נמצא רק בציבור שלנו, כי אין מאושר מהיושב ועוסק בתורה, ואף בחור הנקרא חלש יכול להיות מאושר בלימוד התורה וקיום המצוות. וכן זוכים להקים בית של תורה, שבת, כיבוד הורים ושלום בית, כל אלו אין למי שפירש מעולמה של תורה, ואפילו אם לא ישב ויעסוק רק בתורה כל ימיו, הלא כל מקצוע תורני כגון מלמד דרדקי או סופר סת"ם וכיו"ב אפשר להשתכר בו יותר מאשר בצבא.

ואת כל זה יכול להבין כל אחד, גם מי שלא מבין שהתורה היא מקור האושר, והאריך בזה רבינו יונה באבות פ"א על המשנה כל העוסק בתורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שאף שנראה שאין לו כסף אבל פרנסתו מתברכת והוצאותיו מצטמצמות, וכנגד זה העוזב את התורה, גם אם נראה שפרנסתו גודלת אך לא ירויח מזה כלום יותר ממה שנגזר עליו.

וכל אלו דברים פשוטים שגדלו עליהם במשך כל הדורות, וצריך לחזק ולהתחזק בזה, ולעשות כינוסים לבחורים ולדבר על זה בכל מקום, איך שאפילו בעולם הזה, מי שעוסק בתורה הוא הכי מאושר, תראו איך שבלי עין הרע יש ערים חרדיות חדשות וכולם אברכים, ומאיפה יש לכולם כסף לקנות דירות? אלא שהעוסק בתורה לא חסר לו כלום, ואלו שבחוץ - רחמנות...

צריך לראות את הנולד ולהלחם בלי פשרות

ותמיד ידעו החכמים לראות את הנולד ולחשוש מכל פירצה, וכל פעם שהתחיל משהו של פירצה או נגע, מיד היו כולם נלחמים מלחמת חרמה, ולא נתנו שום דריסת רגל. וא"כ גם היום, אנו צריכים להילחם בלי שום פשרה כמסורת אבותינו ורבותינו, ובפרט שכל בר דעת מבין שהרשעים הללו לא ישקטו על שמריהם, וברור לכולם שעוד מספר שנים הם לא יסתפקו בחוק שהם עשו אלא יתקדמו הלאה ח"ו, וצריכים באמת לשבת ולטכס עצות איך להינצל. וה' יעזור שיפר עצתם ויקלקל מחשבותם, ונזכה לביאת גואל צדק בב"א.

מאילוצי מקום הובאו רק עיקרי הדברים, את השיחות במלואן ניתן לקבל במוקד הטלפוני 02-6507494

אזהרת התורה

**לכן הננו להזהיר באזהרה חמורה לבל יתפתה שום תלמיד ושום שומר תורה ומצוות
גם אם אינו במסגרת לימודים**

ליפול ברשתם, ללא שום הבדל בין חוג לעדה ואל המסיתים נקרא: הרפו ידיכם!

כולנו נשמעים להוראת גדולי הדור - ולא מתגייסים לצבא ושירות לאומי!!!

בכל שאלה או בעיה עם הצבא ניתן לפנות למוקד הטלפוני

02-650-74-94



אזהרה י"ו



יחזקאל כדורי

צעדים מקוממים של הצבא בנסיון להביא למימוש יעדי הגיוס

תעמולה נשלחת לבתיהם של תלמידי ישיבות שהגיעו לגיל גיוס > חיילות פרוצות נשלחו לתוככי ישיבה קדושה (!) בנסיון לפתוח את אחד התלמידים > פלאיירים רשמיים של שח"ר הופצו בריכוזים החרדיים > כינוס גיבוש ושכנוע של הנח"ל ה"חרדי" במרכז ירושלים > עד מתי נטמון את ראשו בחול?!

מתברר כי אין גבול לחוצפה ועזות המצח של הצבא ויחצ"ניו, שאינם בוחלים בשום דרך, לנסות להגדיל את מכסת הנופלים לצבא השמד ולעמוד ביעדים שהציבה הממשלה.



המדובר בכמה מקרים המלמדים על מגמה מחפירה וחמורה ביותר. מקרה מזעזע וחסר תקדים אירע כאשר קבוצת חיילות פרוצות נכנסו ברוב חוצפה לתוככי ישיבה ספרדית במרכז הארץ, וביקשו לשוחח באופן אישי עם אחד התלמידים, [שהתייצב תקופה קצרה קודם לכן בלשכת הגיוס, בכדי להסדיר את מעמדו כבן ישיבה] כשהחיילות אינן מסתירות את מטרתן: לפתוח ולשכנעו להתגייס לצבא. כמובן שהנהלת הישיבה סירבה בתוקף לאפשר את כניסתן למתחם הישיבה, או חלילה לאפשר כל פגישה עם הבחור, ובסופו של דבר נאלצו החיילות לשוב כלעומת שבאו.

עוד נודע כי הצבא החל לשלוח חומרי הסברה ותעמולה לביתם של תלמידי ישיבות. מדובר בפרוספקט צבעוני ומהודר, מותאם במיוחד לחרדים, בו ניתן פירוט מלא על שלל האפשרויות והגדודים ה"חרדיים" הקיימים, בתוספת דברי פיתוי ושכנוע חמורים, הכוללים הסתה להתגייס לצבא רח"ל.

גם בבתי כנסיות והיכלי התורה בריכוזים החרדיים, מופצת כל העת תעמולה, בדמות פרסומים רשמיים של המסגרת הצבאית - שח"ר, כאשר במודעה צבעונית ומושכת מנסים לפנות לבני ישיבות, לשכנעם לעזוב מקור מים חיים ולמצוא את "עתידם" במסגרת הצבא.

בנוסף, התקיימו לאחרונה במרכז עיה"ק ירושלים, סדרת כינוסים רשמיים של הנח"ל ה"חרדי", במטרה למשוך נערים להצטרף למסלול הכושל. בפרסומים שהופצו לפני אחד הכינוסים שהתקיים בליל שישי, הובטח כיבוד עשיר הכולל "טשולנט"... אכן, ברוב שפלותם בטוחים הם, כי נערים שומרי תורה ומצוות הינם בעלי אינטליגנציה נמוכה כל כך, אשר ניתן לרכוש את ליבם ולהכשיר את השרץ, באמצעות שימוש ב"סמלים" יהודיים\ישיבתיים, בגירוי חוש הטעם ומיצי הקיבה...

כך מתברר שוב ושוב כי הצבא לא בוחל בשום אמצעי, בנסיון לפתוח בחורים חלושי אופי ולהפילם ברשתו.

העובדות הללו הם חרך הצצה קטן לפעילות האינטנסיבית והמקוממת, לעמידה ביעדי הגיוס שנקבעו בהחלטת ממשלה, [כדרישת החוק (ואף אחר ה"תיקון" החדש) ש"יעדי הגיוס יעלו מידי שנת גיוס"]. כל האמצעים כשרים למען המטרה - לשנות את פני הציבור החרדי.

ראוי שהדברים ישמשו עבורנו תמרור אזהרה. פעמון אזהרה, המתריע וזועק: יהודים! התעוררו! פיקחו עיניים, ראו להיכן הרכבת דוהרת, הרימו קול זעקה, בטרם יהיה מאוחר!!!



על מי אמר מרן זיע"א; "אלו עשרת בני המן ואבא שלהם"

מרגש לראות שוב ושוב את עיניו הצופיות למרחוק של רבנו מרן הגר"ע יוסף בצוק"ל, אשר חזה את החורבן שעתידי להתרגש על היהדות החרדית מסכנת הגיוס לצבא.

כבר מאז שבג"ץ ביטל את ההסדר שהיה מקום המדינה לפטור בני הישיבות מהצבא, דאג וחרד רבינו מהתחלתו של תהליך הרסני בו גוייסו חלילה שומרי תורה ומצוות לצבא השמד, ואחריתו מי ישרונו. ועתה לנגד עינינו המדינה מנסה לכרסם עוד ועוד בעולם הישיבות עד לחיסולו המוחלט של הציבור החרדי חלילה.

כמובן בטוחים אנו בעזרתו יתברך, שלא יעלה זממם בידם ומובטחים אנו "כי לא תשכח מפי זרעו". נעמוד על משמרתנו, בחיזוק והרחבת ספסלי בית המדרש, ובעמידה בפרץ בעוז ובגבורה כנגד הקמים עלינו לכלותינו בכל דור ודור,

כאמור כבר אז יצא רבנו זיע"א חוצץ בדברים חוצבי להבות אש, בעל פה ובכתב, כנגד המנסים למעט את לומדי התורה חלילה. לפנינו דוגמא אחת, המופיעה בספר 'רבנו' שיצא לאור ע"י מקורבו ונאמן ביתו של מרן זיע"א; הרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א, שזכה להיות במחיצתו של רבנו ולדלות מתורתו.

וכך נכתב בספר בעמוד נ': "כ"א כסליו תשנ"ט. היום החליטו בבג"ץ בהרכב של אחד עשר שופטים כי הפטור שניתן לבחורי ישיבות מהצבא אינו חוקי, ושהכנסת צריכה בתוך שנים עשר חודש לחוקק חוק בקשר לזה, ואם לאו, הבג"ץ יכריע בענין. וכאשר באתי לרבנו, דיבר איתי על הענין הזה והיה מצטער מאד, והוסיף: אלו עשרת בני המן ואבא שלהם שהחליטו החלטה כזאת."

תשנ"ט ◊ רבנו

כא כסלו תשנ"ט

היום החליטו בבג"ץ בהרכב של אחד עשר שופטים כי הפטור שניתן לבחורי ישיבות מהצבא אינו חוקי, ושהכנסת צריכה בתוך שנים עשר חודש לחוקק חוק בקשר לזה, ואם לאו, הבג"ץ יכריע בענין. וכאשר באתי לרבנו, דיבר איתי על הענין הזה והיה מצטער מאד, והוסיף: אלו עשרת בני המן ואבא שלהם שהחליטו החלטה כזאת.

על אלה אני בוכיה

קרבות השמד מעידים

במדור זה יובאו בעז"ה עדויות מתוך מקרים מחרידים המגיעים דבר יום ביומו למשרדי האיגוד

מסמך מטלטל: בחור הישיבה מספר תוך בכי מרטיט על אחיו שנפל קרבן למלתעות הצבא.

האזינו לתיעוד המזעזע במוקד הטלפוני 02-6507494 / לשמוע ולדמוע

הציבור נקרא להעיתר בתפילה על מאות בני ישיבות יקרים, שינצלו ממלתעות הרשע והכפירה ובתוכם הבחור החשוב שלמה בן אסתר

ברשות מרנן, ברשות האברכים, האמת שלא איש דברים אנכי, אבל מחובת השעה אני חייב לספר את הסיפור הזה שקרה עם אח שלי הצעיר. אני ממשפחה חרדית לגמרי, אבא שלי בלי עין הרע גידל 16 ילדים, אבא שלי עזב הכל - לפני 40 שנה הוא עשה צבא אבל הוא עזב הכל, העיקר לחנך את הילדים שלו לתורה, שישבו וילמדו בישיבות - זה המטרה היחידה.

עד שזה הגיע לבן ה-16, אחד התאומים אחים שלי שתחתי. הגיע צו התייצבות שצריך להתייצב, רגיל כמו עוד בחורי ישיבות, בחור ישיבה רגיל לכל דבר, הוא הלך להתייצב שמה וכנראה שהתלבשו עליו - ראו בחור ספרדי, ככה עם גוף טוב, וישבו איתו לראיון. אותו אחד - המראיין, אומר לו: "שלמה אתה נראה כל כך טוב, יש לך ככה גוף בריא, למה שלא תמשיך בדרך של אבא שלך, אבא שלך שירת בששת הימים, ביו"כ, תעשה גם אתה, מה?" אח שלי הזדעזע הוא לא תפס מה... מה בכלל הוא מציע לו.

הוא התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות: "כמה זמן אתה לומד ביום, כמה אתה מוציא במבחנים", כנראה שהוא אמר לו, מוציא 80 - 85, הוא הבין שמדובר פה אולי בקצת... כמובן הוא לא בחור חלש, אבל ככה הוא תפס, שאולי מדובר בבחור קצת חלש.

אחרי זה הוא המשיך את הראיון, פתאום נכנס באמצע עוד איזה אדם, המראיין אומר לו: "תכיר, זה המפקד של לשכת הגיוס", "לא כל אחד זוכה לשבת עם המפקד"... הוא מתיישב לידו, שם עליו יד, הוא אומר לו - גם הוא חוזר: "שמענו שאבא שלך עשה צבא, למה שגם אתה לא תעשה, תשרת את המדינה, אבא שלך עשה צבא וגם היום הוא חרדי, הקים משפחה גדולה חרדית, אפשר להיות בצבא, אתה יכול להיות רגוע לא יקרה לך שום דבר".

הוא חזר לבית והוא אמר לאבא שלי: "הצבא השתפר, הוא פתח נחל חדש, שחר כחול" כמדומה לי שככה קוראים לזה "יש שמה כשרויות, יש שמה את כל ההכשרים שאני רוצה, חובה ללמוד, חובה להתפלל, הכל בסדר" אבא שלי שמע את זה, הוא הזדעזע: "בשביל מה עזבתי את הכל, בשביל שכולם ישבו וילמדו! אתה אומר לי צבא?".

כך זה נמשך, זה קרה לפני 4-5 חודשים, קצת קשה לי לדבר, עולה לי המחשבה... לפני כמה זמן התקשרתי לאמא לשאול בשלומה, והיא אומרת לי בבכיות - היא אומרת בבכיות: "ש-ל-ח-ו ל-ו צ-ו ה-ת-י-י-צ-ב-ו-ת ל-ב-ו-א ל-צ-ב-א" "רק המחשבה לראות אותו עם בגדי זית, עם בגדי צבא, זה לבד מזעזע אותי, בחור ישיבה רגיל שעד עכשיו ישב ולמד".

אני מגיע בשבת חופשה ושואל את אחי מה כל כך.. שעה וחצי לדבר עם המפקד, מה כבר יש לדבר? אז הוא עונה לי, שהוא בא והראה לו את כל מה שיש בצבא, הראה לו את הכל, וגם אמר לו שחובה ללמוד, הוא יכול להשאיר חרדי, יהיה לו מקצוע מטעם הצבא.

ואני שואל את עצמי איך אפשר להיות חרדי? איך אפשר להשאיר שם חרדי? עושים שם אינטרנט בעשר שקל לחודש, בחור ישיבה יכול לעמוד בפיתוי כזה? אמרתי לו את הדברים האלה, הוא אומר: "אין מה לעשות זה המצב".

---עוד בחור ישיבה, גם הוא אותו תהליך, בביתר, בחור בלבוש חסידי עם פאות וזה מה שקרה, שבסוף קראו לאותו בחור, הוא בפלוגה "חרדית לגמרי", קוראים לו בשמונה בערב בבית שבת, קוראים לו לאיפה? - "זה התור של הפלוגה שלכם, להרוס בית של מחבל", בשבת!!

איזה תחושה של חיל מבית חרדי, לעלות לרכב בביתר, לבוא עם קונגו ולקדוח בקיר בש-ב-ת ק-ו-ד-ש?!?! זה אני שאלתי את הבחור הזה. עכשיו שלחתי את אותו בחור שידבר עם אחי, שייסביר לו. הוא בעצמו, אותו חייל שהתפתה, הלך לשכנע את אחי.

בשבת חופשה אני חוזר לבית ביום חמישי, אני רואה את אחי יושב בספסל ליד הבית, עם איזה אדם חרדי. כשאחי חוזר לבית ב-11.30 בלילה, אני שואל אותו: "מי זה הבחור הזה - לא הכרתי אותך, מי זה הבנאדם הזה?" הוא אומר לי זה מפעיל מטעם הצבא, שמעתי את הדבר הזה הזדעזעתי, אמרתי, כבר לקחו את זה ממש רציני, זה בתהליך...

שבועיים אחרי שהוא התייצב בלשכת הגיוס הוא פתאום בא לאמא שלי "אמא אני קשה לי ללמוד, אני רוצה לעזוב את הישיבה". אמא שלי בבכיות אומרת לו: "אתה בן זקונים, הבן האחרון שלי, אל תעשה לי את זה, כל האחים שלך למדו בישיבה, אל תעשה לי את זה" - "לא אני לא יכול ללמוד, אני קשה לי ללמוד", מי הכניס לך שקשה לך ללמוד? מי אמר לך את הדבר הזה? ישבת ולמדת הכל היה בסדר, מי הכניס לך את זה?

הוא עזב את הישיבה, היה שבוע בבית ואבא שלי יצא מהכלים, הוא ואמא שלי בבכיות עצומות. הלכו סדרו לו עוד ישיבה, אחרי 4 שבועות, הוא עוד פעם חוזר לבית ואומר - - - קשה לי ללמוד, עד שהתברר אחרי זה שכל התקופה הזאת היה לו קשר עם מפעיל מטעם הצבא.

עד שבאתי וסיפרתי את זה לאמא שלי: "אמא את יודעת שיש בנאדם מהצבא שכל שבוע שולח לו בוקר טוב ומתעניין בשלומי, הכל". היא אומרת לי כן, הבנאדם הזה הגיע פה לבית ודיבר איתי, הוא אמר לי "אל תלחיצו את שלמה זה לא כדאי, הוא יהיה חרדי, תהיו רגועים". הגיע במיוחד לבית מטעם הצבא להרגיע את ההורים שלי. אמרתי לה: "אל תשתקי על זה", היא אומרת: "אין מה לעשות, הם כבר לקחו אותו".

ניסיתי לדבר עם אחי כמה שאפשר, אבל... הגעתי לבית בשבת חופשית האחרונה, אני פותח את המגירה שלו, ואני רואה שהדברים אמיתיים, אני רואה מכתב: תביא גרבים, תביא זה, תביא זה... כ"א אדר, ה-31 למנינם, עוד שניה הוא הולך להתגייס, ללבוש מדי צבא. ממה? מבחור ישיבה רגיל שישב ולמד! לא שום דבר. אני לא יכול להמשיך, קשה לי ממש לדבר - - - בקשה אחרונה, אני רוצה שכל אחד יזכיר בתפילה שלמה בן אסתר שלא יצליחו לגייס אותו.

אנחנו בדיוק נמצאים בתקופה של עמלק, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, מילים פשוטות, דברים כהויות, למה כשיש פיגוע כולם נחרדים? מישהו נהרג! כאן מישהו הולך למות רוחנית, הוא זרעו לדורי דורות. גם אם הוא הולך ויורד קצת מהפסים, אח"כ הוא חוזר, אבל בצבא אם הוא נכנס הוא "משרת את המדינה" הכל נהיה רדוד הכל נהיה קר.

אנו נמצאים כעת בדיוק בתקופת זכירת מעשה עמלק, ונאמר על זה "זכור" ו"לא תשכח", "לא תשכח" - בלב, "זכור" - בפה. תפקידנו בשעה קשה זו לדבר ולדבר על כל השמד הנורא שמתחולל לעינינו ולעשות כל שביכולתנו להציל עוד ועוד נשמות משמד.

מרדכי הוא היחיד שלא כרע ולא השתחווה, למה? כולם משתחוים תשתחווה גם אתה? לא! זה מה שאנחנו עושים, אנחנו לא משתחוים ובסוף ננצח.

תודתנו נתונה לאחד הקוראים הנאמנים ששלח למערכת את הידיעה והתייעוד.

הודעה חשובה

נתקבל מידע על ניסיונות של הצבא להיטפל למוסדות תורה רבים, ע"י היצמדות דקדקנית לקריטריונים שכוחים ונהלים זניחים - בכדי להסיר מרשימות וועד הישיבות, בכך למנוע מהם לחתום על דיחויים, וממילא לגרום להסרה קולקטיבית של "מעמד בן ישיבה" מהמוני בני ישיבות. בידינו רשימה של ישיבות ומוסדות תורה שנפסלו או שאישורן מתעכב.

מידע על כל מוסד תורני שנתקל בקשיים או נפסל, וכן כל תלמיד שאינו יכול להשיג דיחוי במקום לימודו מכל סיבה שהיא,

יש להפנות בדחיפות למוקד הטלפוני 02-6507494 בכדי שנוכל בס"ד להביא לפתרון הבעיה במרוכז. **בברכה הנהלת האיגוד**